

Höörs kyrka • Höör Church

Katedralen i berget

Broder Lorens levde som lekbroder i ett kloster i Paris på 1600-talet. Större delen av sitt liv arbetade han i klostrets kök. När han hade stekt en omelett böjde han sig i glädje mot jorden och tackade Gud som gett honom möjligheten att få tillaga den. När han sedan reste sig igen var han lyckligare än någon kung, berättar han.

I Stenskogen i Höör har många stenhuggare brutit sandsten till Skånes tidigaste stenkyrkor. Katedralen i Lund är en av många kyrkor de hämtat upp ur marken.

Tre stenhuggare fick frågan om de kunde berätta om sitt arbete. Den förste sa: "Jag tjänar helt enkelt mitt uppehälle genom att hugga sten". Den andre tog fram sina redskap och började visa hur han fick kanterna jämna. Den tredje sa: "Jag bygger en katedral!"

Broder Lorens och den tredje stenhuggaren utmanar oss att våga se det heliga i det vanliga.

The cathedral in the rock

Brother Laurence lived as a lay brother in a monastery in Paris in the 17th century. For the greater part of his life he worked in the monastery's kitchen. When he had made an omelette, he bowed in joy and thanked God for giving him the opportunity to cook it. When he rose he was happier than any king on earth, he says.

Many a stonemason in Stenskogen in Höör has quarried sandstone for the earliest stone churches in Skåne. The cathedral in

Lund is one of the many churches they have brought out from the ground.

Three stonemasons were asked to tell about their work. The first said: "I simply make my living from cutting stone". The second presented his tools and started to show how he evened out the edges. The third said: "I'm building a cathedral!"

Brother Laurence and the third stonemason challenge us to dare to see the sacred in the simple things.

