

Liberiet – Husregler



2021



Pilgrimscentrum
Liberiet



Grunden



Husvälsignelse

Välsignad är du Skapare,
som mättar allt levande med nåd.
Tack för Livet som du ger oss,
hjälp oss att leva i harmoni med hela din skapelse.

Välsignad är du Kristus,
vår vän och medvandrare.
Tack för bönens gåva som du skänkt oss.
Tack för hoppet och läkedom vi kan finna
i gemenskapen med dig.

Välsignad är du gästfrihetens Ande,
som lär oss att välkomna varandra
så som du välkomnar oss.

Vi ber för detta hus,
för det ändamål som det givits,
att vara en bönens och den andliga fördjupningens plats.
Vi ber för alla som passerar genom dess dörrar,
att du slår följe med dem och leder dem på dina vägar.

Välsigna dem som söker fred.
Må de också finna fred.
Välsigna dem som bryter upp från denna plats,
må de färdas tryggt och ha sitt hem i dig.

Liberiets andliga grund

I oktober 2019, återinvigdes Pilgrimscentrum Liberiet efter att ha varit stängt i flera år. Liberiet har länge varit en rastplats och mötesplats vid Lunds domkyrka – och sedan pilgrimsvägen Skåne Blekinge invigdes 2009 också en samlingspunkt för pilgrimer.

Vår bön är att huset ska få vara till glädje och välsignelse för många! Här vill vi skapa ett sammanhang som kan ge näring och växt, en plats som berikar livet, en samlingsplats för människor som vill fördjupa sin tro, söka andlig fördjupning och hälsa och uppnå hållbara liv i inre och yttre mening. Liberiet ska vara en plats för gästfrihet och generositet, omsorg och öppenhet – och så spegla den hållning som förmedlas av vännen och medvandrararen Jesus Kristus.

I samband med Liberiets återinvigning bar vi in fyra symboler i huset. Tanken var att de skulle representera vad vi vill att Liberiet ska vara:

En pilgrimsstav, som för tanken till vandrigen med Kristus. Vi vill att huset ska präglas av en anda som hjälper oss att upptäcka Guds närvaro som en livgivande och befriande kraft. Liberiet ska vara ett gästfrihetens hus för trötta vandrare, ett härbärke och en mötesplats för pilgrimer.

Ett brinnande ljus, som tecken för Andens kraft och bönen. Allt som sker i detta hus syftar till andlig fördjupning, till ökad öppenhet för Guds nåd och vilja – och därmed till att rusta oss att leva i Kristi efterföljelse, i solidaritet med varandra och i omsorg med hela Guds skapelse.

En sten från en helig plats. De heliga platserna berättar om hur Gud finns med och griper in i livet. Stenen är en symbol för den kristna gemenskapen, de levande stenarna, som tillsammans finner sin gemenskap i Kristus. Vi är alla en del av den stora berättelsen. Vi är levande stenar i Kristi kyrka.

En ikon. Ikonen påminner om att det himmelska är mycket nära. Inkarnation, förkroppsligande, människoblivande – det är centrum i den kristna tron. Gud blir människa och stiger in i den skapade verkligheten, i tid och rum. Gud uppenbarar sig för oss så. Gud är inte långt borta. I Ord och sakrament blir Gud ett med våra liv.

Liberiet – en plats för mångas engagemang och längtan

Liberiet hör samman med Domkyrkan och lever i dess rytm. Verksamheten på Liberiet leds av Lunds domkyrkoförsamling och föreningen Killan i samverkan med ideella medarbetare, församlingar, grupper och nätverk i Lunds pastorat och Lunds stift. Verksamheten präglas också av samverkan och nätverksbyggande nationellt och internationellt.

Huset har en lång historia som en plats för meditation och andliga samtal. Det betyder att många har en alldeles speciell kärlek till huset och många goda minnen kopplade till det.

Att vara ideell på Liberiet

Mycket av det som sker på Liberiet bygger på engagemang och initiativ från olika eldsjälur. Önskan är att Liberiet får vara en plats där vi får växa och utvecklas i vårt engagemang. Idag kan man säga att det finns följande sätt att vara ideell kring Liberiet:

Husvärdar hjälper till att hålla huset öppet och att ta emot besökare.

I denna grupp ingår även de som leder pilgrimsbönen och bibelsamtalen på morgnarna. Husvärdarna kan också bistå i de evenemang och program som anordnas i huset.

Pilgrimsledare hjälper till att planera och genomföra vandringar lokalt i Lund och även längre vandringar. En särskild grupp samordnar vandringarna i Labyrinten.

Ideella ledare i olika grupper på Liberiet. Det finns både grupper som ordnas av Pilgrimscentrum och församlingen och andra grupper som funnit sin plats på Liberiet. Viktigt är dock att alla är med och samverkar till att bygga gemenskapen på Liberiet. Därför vill vi gärna att ideella och aktiva i alla grupper känner sig delaktiga i det som rör huset.

Vi som brukar huset delar ansvaret för att sköta om det. Målet är att driva det som ett gemensamt hem. Det är viktigt att visa hänsyn till varandra och tillsammans ha omsorg om vårt fantastiska hus. Samtidigt är det viktigt att visa förståelse för de brister som ibland kan uppstå när många delar samma utrymmen.

Liberiet inbjuder oss att växa som människor i gemenskap med varandra!

Välkommen att vara med och skapa en levande plats!

Verksamheter i samverkan



Grupper

Vårt mål är att skapa en miljö där olika former, metoder och gemenskaper kan finna en plats att vara på – men också utvecklas i gemenskap med andra former, metoder och gemenskaper. Mångfald och samverkan ska få finnas sida vid sida – för att svara an på olika människors längtan och behov.

Vilka grupper som är på Liberiet avgörs utifrån hur mycket huset används och med hänsyn till aktivitetens karaktär. Utgångspunkten är att gruppernas verksamhet anknyter till Liberiets andliga grund.

Husråd och husmöte

Alla grupper ska ha en kontaktperson som också ingår i Liberiets gemensamma husråd. Kontaktuppgifter till denna person skall uppdateras i samband med husmöte. Husrådet möts årligen för delande och genomgång av gemensamma frågor.

Bokning av lokaler

Det finns en procedur för bokningen av lokalerna. Pilgrimsprästen ansvarar för vilka grupper som ska finnas på Liberiet och Liberiets bokningsansvariga ansvarar för själva bokningen. Detta är 2021 Sofie Ask.

Nyckeltag

Varje grupp får utkvittera en eller två nyckeltaggar genom Pilgrimsprästen. Beroende på behov ges tillgång till övre salen, nedre salen eller hela huset. Taggen skall återlämnas när den som tagit emot den inte längre behöver den.

Förvaring

Varje grupp har möjlighet att få ett utrymme i de utdragbara bänkarna på nedre plan (eller de fasta bänkarna på övre plan). Använd dessa för att förvara sådant som ni inte vanligen transporterar till och från Liberiet vid varje sammankomst.

Information

Vill du ha information om verksamhet som äger rum på Liberiet annonserad på hemsida, infotavla eller foldrar så kontakta pilgrimspräst.

Kostnad

Varje grupp som är på Liberiet föreslås att terminsvis skänka en gåva på minst 500 kronor till Liberiets verksamhet. Denna gåva är alltså inte att betrakta som en hyra utan som ett uttryck för det samarbete och stöd som finns mellan Liberiet och gruppen. Därför är beloppet detsamma oberoende av hur många gånger gruppen nyttjar Liberiets lokaler. Det återbetalas inte heller om gruppen väljer att inte utnyttja lokalerna enligt överenskommelse.

Betalning av bidrag

Betalning för fasta grupper sker från och med våren 2022 genom faktura som skickas ut till kontaktpersonerna för de olika grupperna.

Övriga gåvor bidrag kan lämnas genom plusgiro 114187-8 eller swish 1231747161. Ange alltid ”Gåva Pilgrim”. Eventuellt kommer swishnumret att ändras.

Faktureringsadress är: Pilgrimscentrum Liberiet. Lunds Domkyrkoförsamling.
Fack 77801074. Box 15018, 750 15 Uppsala.

Hållbarhet



Vi eftersträvar att visa omsorg om klimatet

Vi bär tillsammans ansvaret för att vårda den värld Gud skapat och fördela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov.

Svenska kyrkans miljöpolicy i Lund

Hållbarhet är ett viktigt mål för pilgrimsrörelsen i hela världen. Globala Green pilgrimage-nätverk manar till att skapa hållbara pilgrimsleder och vill uppmuntra till omställning till ett liv som är i balans med skapelsen. På samma sätt präglas det svenska pilgrimsarbetet av ett hållbarhetstänkande – med omsorgen för Guds skapelse i centrum.

Liberiet är delaktig i den svenska klimatpilgrimsrörelsen Walk for future. Liberiet vill i sitt arbete ge stöd åt FN:s Globala mål och för Kyrkornas världsråds uppmaning till A pilgrimage for Justice and peace.

Lunds pastorat arbetar med att bli miljödiplomerad. Pastoratet vill synliggöra klimatfrågan i kyrkans verksamhet och skapa hållbarhetsmål för energiförbrukning, avfall, transporter, mm. Liberiet ska vara en del av detta arbete både som inspirationsplats och genom att i sin verksamhet eftersträva hållbarhet.

Tänk miljövänligt vid alla inköp av produkter, matvaror etc som används på Liberiet. Handla ekologiskt och rättvisemärkt. Undvik gärna kött, vatten på

flaska, importerade växter och engångsartiklar. Använd kaffefilter och torkdukar av textil. Håll nere mängden sopor och sortera avfallet. Undvik att lämna lampor tända när du lämnar lokalerna.

Vi vill att verksamheten ska lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Skänk gärna kaffemuggar, glas, tallrikar, lakan och filter. Har du sådant, kontakta pilgrimsprästen.

Förslag på hållbara lösningar mottages tacksamt!

En mer detaljerad hållbarhetsplan för Liberiet kommer att tas fram med pastoratets hållbarhetsgrupp.

Vi eftersträvar att aktivt verka för social hållbarhet och motverka alla former av diskriminering

I hållbarhetsbegreppet måste också den sociala hållbarheten inbegripas. Regnbågsflaggans färger sammanfaller med de färger som används för att beskriva pilgrimens nyckelord. I båda fallen vill regnbågens färger förmedla ett liknande budskap; respekten för alla människor, tacksamhet över mångfalden, rätten att få vara stolta över dem vi är. Detta måste ingå i värdegrunden för all verksamhet på Liberiet.

Liberiet ska vara en trygg plats för alla besökare oberoende av könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk bakgrund, livsåskådning och religion.

I Lunds pastorat pågår ett aktivt arbete att med regnbågsnyckeln stärka kompetensen kring trygghet för HBTQ-personer.

Tillgänglighetsanpassning

Nedre plan är fullt tillgänglighetsanpassad med hiss, automatiska dörröppnare och handikapptoalett. Övre plan har tyvärr inte kunnat tillgänglighetsanpassas. Information om hiss – se nedan.

Frågan om det finns behov av en mer detaljerad plan för tillgänglighet kommer att undersökas.

Rökning och alkohol

Vi har ett gemensamt ansvar att skapa en miljö som är trygg för alla och inte utestänger personer som kämpar med olika missbruk.

Rökning och alkohol är förbjudet, såväl i lokalerna som i direkt anslutning till dessa.

Allergier

Vi undviker starka rengöringsmedel i städningen.

Undvik sådant som kan orsaka allergiska reaktioner, nötter, starka dofter, etc.

Får du själv problem med något på Liberiet som ger allergiska reaktioner, kontakta Pilgrimscentrum.

Husdjur bör undvikas i lokalerna.

Barn och unga

Labyrinten utanför Liberiet brukas dagligen av många barn och unga – liksom av vuxna. Barn har en rätt till och naturlig öppenhet för pilgrimsliv och andlighet som ska få rum att utvecklas.

Även om mycket av Liberiets verksamhet riktar sig till vuxna vill vi också eftersträva att också ha fokus på hur barn och unga kan känna sig välkomna och bli delaktiga i Liberiets verksamhet.

Dörrar



Öppna och stänga

Det är en utmaning och ett stort ansvar att på ett säkert sätt bruka ett hus som Liberiet mitt i staden. Vi är måna om att huset är stängt när det står oanvänt och att det ska kunna vara öppet och tillgängligt när det används.

Alla ytterdörrar kan öppnas inifrån.

Utifrån öppnar du med tag+kod vid huvudingångarna. Nyckeltag rekvireras av gruppansvariga genom pilgrimsprästen mot kvittens. Lånetag för tillfällig uthyrning och boende erbjuds via pilgrimsprästen eller caféet.

Om du vill ha dörren öppen en begränsad tid, t ex i samband med att deltagare i en verksamhet ska komma, följ följande instruktion:

Tryck 2A – dra tag – (ange tid) – avsluta med A.

Tid anges i timmar och minuter på knappsatsen. För att ange tid i bara minuter, inled med 0. Anges ingen tid ställs dörren upp permanent, vilket i de flesta fall bör undvikas.

Exempel 1: För att ställa upp dörren en timme: Tryck 2A – dra tag – tryck kod – tryck 1 – tryck A.

Exempel 2: För att ställa upp dörren 45 minuter: Tryck 2A – dra tag – tryck kod – tryck 045 – tryck A.

Exempel 3: För att ställa upp dörren permanent: Tryck 2A – dra tag – tryck kod – tryck A. En summer ljuder när dörren ställs upp permanent.

Om man vill avbryta uppställningen av dörren, innan det aktuella dörrfunktionsschemat eller uppställningstiden gått ut: Tryck 2B – dra kort

Observera:

Då det finns en risk att dörrar sväller eller hänger sig är det viktigt att alla noga ser till att det är ordentligt stängt innan lokalerna lämnas.

Undvik att hålla dörrar öppna vid dåligt väder.

Bra att veta om att vara på Liberiet



Nedre salen

Nedre salen används till många olika ändamål. Det ställer krav på flexibilitet och tolerans.

I huset finns tillgång till nätverk med kabel. Trådlöst nätverk skall installeras. Vid behov av lån av dator, projektor eller liknande utrustning undersök möjligheterna med pilgrimsprästen.

Handikapphissen manövreras med knapparna som finns i anslutning till hissen. Om hissen skulle bli ur funktion och någon blir fast i den så finns det telefonnummer vid hissen som man ska ringa.

Liberiet har ännu inte fått sin permanenta möblering utan måste tills vidare klara sig med tillfälliga lösningar. Förhoppningen är att medel till permanent möblering skall beviljas någon gång i framtiden.

Det finns ingen fast placering av bord och stolar i salen, men vi eftersträvar att hålla rummet i så god ordning som möjligt. Om fönsterluckorna stängs så öppna dem igen. Lås bänkarna om de låses upp för övernattning. Om saker flyttas undan så återställ dem.

Märkta förvaringslådor kan erbjudas i nedre salen för de grupper som möts där. Säkerhetsboxar finns att låna. Fråga pilgrimspräst.

För köket se nedan.

Övre salen

Högst 30 personer får vistas på övre plan samtidigt.

I salen är det inte tillåtet att bära ytterskor, dvs smutsiga skor, eller skor med grov sula eller sula som kan göra märken i golvet.

Ingen dryck eller förtäring är tillåten i övre salen.

Tänk på att inte luta dig mot bänkarnas överstycken som är ömtåliga, t ex när du öppnar fönster.

Rummet ska vara fritt. All material ska plockas undan. Varje grupp har möjlighet att få tillgång till förvaringsutrymme i bänklådorna.

I förrådet finns plats för stolar, meditationsdynor, etc.

Ikonen ska ställas fram vid skorstensmuren om den tagits undan. Inga brinnande ljus får placeras direkt på trägolvet.

Gardiner kan dras för men skall då återställas igen. Använd ”pinnen med krok” för att dra rätt snörena som håller samman gardinerna.

Hallen är utrymningsväg och ska hållas fri. Kläder och skor ska placeras vid kortväggen inne i salen.

Inga broschyrer eller annan information ska finnas på övre våningen. Till detta hänvisar vi till anslagstavla eller informationsbord i nedre salen.

Parlatoriet/samtalsrummet är endast till för enskilda samtal – det får endast användas efter överenskommelse.

Kök

Alla som använder Liberiets kök har ett gemensamt ansvar att hålla det rent och snyggt. Köket är till för beredning av enkel fika samt uppvärmning i micro.

I köksinventarierna ingår: mikrovågsugn, kaffebryggare (med särskilt tillhörande tygfilter från Växbo Lin), vattenkokare, porslin, rostfria bestick, koppar, glas, assietter samt disktrasor och diskhanddukar. Om olyckan skulle vara framme och ett glas eller en kopp skulle gå sönder, är detta inte hela världen. Det vore dock önskvärt att olyckan rapporteras till Pilgrimscentrum, så att det trasiga kan ersättas.

Komplettering av porslin o dyl sker i första hand genom gåvor, insamling och köp av begagnade artiklar.

Kylskåp

Tänk på att hålla kylskåp, mikrovågsugn, kaffekokare och vattenkokare rena och i ordning. Lämna inte mat i kylskåpet utan att märka den, och lämna den inte där så att den blir gammal. Kvarglömda påsar och plastburkar med diverse mat som lämnas i kylskåpet, kommer att tas om hand av domkyrkans personal.

Sopor

I Liberiet sorteras soporna. Iakttag märkningen, så att rätt sopor slängs i rätt behållare! Se även till att kaffebryggaren töms och rengörs efter varje sammankomst. De återanvändningsbara kaffefilterna töms i behållaren

”restavfall”, i lådan under vasken, och filtret sköljs sedan rent och hängs på tork ovanför vasken. Soprummet finns på Domkyrkoforum – vid behov kontakta personal!

Diskmaskin

I kökets standardutrustning ingår en dubbeldiskmaskin, med två separata diskmaskinlådor. Det går åt mindre energi genom att maskindiska koppar, fat och tallrikar. För ändamålet avsedda disktabletter finns på hyllan ovanför diskbänken.

Disktabletter skall vid användning läggas i bestickkorgen. Den lucka som sitter på diskmaskinens insida är ENDAST avsedd för flytande diskmedel och skall därför INTE användas! Diskmaskinen bör fyllas innan den startas, och utförlig instruktion för hur diskmaskinen startas och handhas, finns till höger på diskbänken. Glasbringare, filter-hållare etc. till kaffebryggaren, diskas dock för hand. Lämna inte disk i vasken efter att lokalen nyttjats!

Är handhavandet av diskmaskinen oklart, vänligen kontakta PC Liberiet för en mer personlig genomgång! Vänligen se till att diskmaskinen i största möjliga mån plockas ur efter att disken diskats, och att det diskade ställs tillbaka på sin plats.

Kaffe och te mm

På Liberiet finns kaffe och te mm. Den som nyttjar detta får gärna bidra genom att swisha en slant till PC Liberiets Swishnummer eller lägga en slant i

bössan som står till vänster, strax före utgångstrappan i nedre planet. En skylt med QR-kod, priser och instruktioner finns i anslutning till köket.

Grupper får gärna stå för sin egen förbrukning av kaffe och te. Märk era burkar o dyl med gruppens namn. Förvara dem gärna i förvaringslådorna i bänkarna.

Toalett

På nedre plan finns handikapptoalett med vask, skötbord, handdusch och duschkabin.

Vid behov finns det några handdukar att låna, och även schampoo.

På övre plan finns toalett med vask.

Extra toalettpapper och pappershanddukar finns i städutrymmena på respektive våningsplan, i nedre salen finns det i en av lådorna närmast köket, på övre plan i förrådet. Där finns också städartiklar.

Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt på toaletterna.

Övernattning

Huset kan endast bokas till övernattning i samband med verksamhet som är kopplad till huset och dess användning. Möjligheten att övernatta erbjuds därför främst pilgrimer, reträttdeltagare, kursdeltagare, konfirmander och Liberiets inbjudna gäster.

Vi har möjlighet att erbjuda enkel sängplats till åtta personer. Ytterligare några kan sova på liggunderlag på golvet. Vi begränsar antalet övernattande till runt 20. Övre salen är inte tillåten att sova i av brandsäkerhetsskäl.

Bokning för övernattning sker genom Pilgrimsprästen.

Viss möjlighet att låna kudde, filt och lakan finns – och byggs ut i takt med att vi får gåvor.

Vi tar inte hyra från våra gäster men tar tacksamt emot gåvor till Liberiets verksamhet.

Sängplatserna skapas genom att den nedre delen av bänkarna i nedre salen skjuts ut. De blir då breda nog att ligga på. Den nedre delen är fäst med en hake som måste öppnas. Det är viktigt att den sedan fästs på båda sidor, då risken att lådorna skadas annars är mycket stor.

Sittdynorna är avsedda att användas som madrasser. Det är tillåtet att använda sovsäck, filt eller täcke. Underlakan skall dock alltid användas. Används någon av husets kuddar skall de ha örngott.

Smutstvätt

Tvättkorg skall införskaffas. I väntan på detta kan smutstvätt placeras på någon av bänkarna med en lapp som anger att det är använd tvätt.

Städning

Huset städas regelbundet av domkyrkans personal. Det gäller golv, badrum, toalett samt tömning av kökets avfallsbehållare. Andra utrymmen skall respektive grupp se till att torka av och hålla i god ordning, efter varje sammankomst, så att det är rent och snyggt när nästa grupp kommer för att använda lokalen igen.

Vi ansvarar tillsammans att hålla god ordning i huset. Tänk därför på att inte lämna föremål på golven, då dessa kan vara i vägen för städpersonalen och

försvåra städningen. Skulle olyckan vara framme, så finns slang med munstycke till centraldammsugaren i bänken närmast köket.

Temperatur

Om rummen är för kalla eller varma, kontakta vår vaktmästare Håkan eller pilgrimspräst, se telefonlista. Filtar finns i Nedre salen.

Om säkringen går

Detta kan hända om man har kaffekokare och vattenkokare på samtidigt.

Säkringsskåpet finns innanför den gröna dörren invid huvudingången.

Viss städutrustning finns i badrummet på nedre plan och i förrådet på övre plan. Vid behov av komplettering, meddela pilgrimsprästen.

Utemöbler

Finns på nedre plan, får inte lämnas obevakade.

Vid fara



Brand

Generell grundregel vid brand är – rädda, larma, släck i den ordningen. På båda plan i huset finns brandsläckare. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, då röken är farligare än elden.

Uppsamlingsplats vid brand är mitt på Krafts torg, ett tjugotal meter från Liberiets huvudingång, i riktning mot Historiska museet.

Tänk på att aldrig lämna levande ljus obevakade, när ni lämnar lokalerna!

Blockera inte nödutgångar!

Nedre plan: På nedre plan finns tre utrymningsvägar markerade med nödutgångsskyltar. sätt dig själv och andra i säkerhet och larma sedan SOS Alarm genom att ringa 112.

Angående handikapphiss: Ring angivet nummer vid driftsstörning. Nummer finns vid kontrollpanelen som finns på hissplattformen.

Två brandsläckare finns på nedre plan och även brandfilt i köket.

Övre plan: Om trapphuset är rökfyllt, det brinner vid in/ut-gången eller in/ut-gången är blockerad, stanna kvar i övre salen och larma SOS Alarm genom att ringa 112.

Mellan rummen på övre plan finns brandväggar och branddörrar. Följ instruktionerna från räddningstjänsten. Även brandsläckare finns.

Brandlarm: Brandlarm finns i alla Liberiets lokaler. Om larmet går, utrym lokalen och larma 112 om det konstaterat brinner någonstans! Om det rör sig om falsklarm, kontakta istället Håkan på fastighetsavdelningen på 076-118 21 48, för återställning av larmet.

Brandsäkerheten på Liberiet inspekteras regelbundet

Felanmälan - skada

Om du upptäcker skada på huset, invändigt eller utvändigt, kontakta pilgrimspräst eller vaktmästare. I brådskande fall kan även personal på domkyrkoforum eller Domkyrkan kontaktas.

Vid hotsituationer

Liberiet ligger på en plats där många rör sig och hotfulla situationer kan inte uteslutas. Lämna därför inte dörren till övre salen öppen under längre perioder, då där endast finns en utväg.

Om en hotfull situation skulle uppstå, försök att sätta dig själv och andra i säkerhet och tillkalla hjälp.

Undersökning av möjlighet att anskaffa ett överfallslarm pågår.

Telefonlista



För bokningar och efterfrågningar

Pilgrimspräst Magnus Malmgren
046 718764
0725 934764
pilgrim@lundsdomkyrka.se

Hos pilgrimsprästen kan du även anmäla intresse att få nyhetsmail från Liberiet.

Bokningsansvarig Sofie Ask
046 718769

Om du behöver tillkalla hjälp

Följande nummer kan ringas:

Pilgrimspräst Magnus Malmgren
046 718764
0725 934764

Vaktmästare domkyrkan 046 718897

Vaktmästare/fastighetsskötare 076 118 21 48

Församlingsherde 046 718881

Efter kontorstid – kontakta i första hand pilgrimspräst

Övrig personal i Domkyrkoförsamlingen finner du här:

<https://lundsdomkyrka.se/telefon-och-e-post/anstallda-medarbetare/>

**Vid akut fara
ring 112**